

“HIER KOMEN VAAK
MENSEN DIE HELEMAAL
NIET GEKNIPT HOEVEN
TE WORDEN”



EEN Groen BAKEN IN EEN RUSTELOZE STAD

Huis van Groen is méér dan een kapper met een groene filosofie en werkwijze; het is een rustpunt in stressvolle tijden. “Dat was ook helemaal de bedoeling toen ik ruim vijf jaar geleden met deze zaak begon,” vertelt initiatiefnemer René Slierendrecht.

“V eel kappers kunnen niks met ‘groen’, terwijl steeds meer mensen juist wél een bewuste kapper willen. Daarom doen sommige kappers ‘groen’ er een beetje naast. Bij ons draait alles om groen. Er komen veel milieubewuste mensen, maar ook mensen die bang zijn om naar de kapper te gaan of die door een allergie of een chemokuur niet tegen de producten van reguliere kappers kunnen. De producten waar wij mee werken zijn niet chemisch en bovendien fair trade. Je kunt bij ons best je haar laten kleuren, maar dan met een plantenkleur. Daarnaast nemen we de tijd voor onze klanten en hebben aandacht voor wie er in die stoel zit. We knippen niet lukraak een hip kapsel maar kijken goed naar wat bij iemand past.”

1900

Behalve René werken ook Michelle Murray en Christine Janssen-Plug als zelfstandig kapper in de ruimte van Huis van Groen. “Heel fijn, want je werkt zelfstandig maar hebt toch collega’s om je heen. Op dit moment hebben we nog ruimte voor één kapper en een schoonheidsspecialist of masseur.” Als het maar groen is, want dat is waar hun hart ligt en waar ze alle drie ook al in de jaren vóór het Huis van Groen ervaring mee

hebben opgedaan. Waar deze kappers met hun filosofie de tijd ver vooruit zijn, krijg je bij de inrichting juist het gevoel dat de klok heeft stilgestaan. Zo ergens rond 1900, in Frankrijk. Een bonte verzameling antieke meubels vormt het romantische interieur. “Ook de binnenplaats is een idyllische plek waar mensen heerlijk kunnen zitten met een kopje koffie. Voor kinderen is een heuse speelhoek ingericht.”

TONEELSTUKKEN

Hoewel Huis van Groen in de eerste plaats een kapper is, verbaast het niet dat hier vaak mensen komen die eigenlijk helemaal niet geknipt hoeven te worden. René: “Ze vinden dit gewoon een fijne plek en komen vooral voor de gezelligheid en voor de rust. Toen ik wist dat ik voor mezelf wilde beginnen, ben ik eerst een half jaar antiekmarkten af gaan struinen. Werkelijk alles is authentiek, van het meubilair tot het bakje waarin de (plantaardige) verf wordt gemengd; alles om die bijzondere sfeer te creëren. We willen graag zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze mooie plek. Daarom organiseren we samen met anderen ook nog allerlei activiteiten, zoals diners of toneelstukken.” Een mooier decor kun je je nauwelijks voorstellen.



HUIS VAN GROEN

Weimarstraat 42a, Den Haag
T 070 365 69 17
www.huisvangroen.nl

MURRAY'S FAIR HAIR

M 06 53 51 28 42
www.murraysfairhair.nl

CHRISTINE

M 06 22 83 80 22
www.kapper-christine.nl